

Η ευθύνη και το προνόμιο για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗ*



Η τετραετία που διανύσαμε ήταν για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ένα επεισόδιο στον κύκλο των χαμένων ευκαιριών. Η απερχόμενη διοίκηση παρέμεινε δέσμια μιας αντίληψης που αρκείται, για την πλουσιότερη Περιφέρεια της χώρας, στο ρόλο του φτωχού εταίρου που εκλιπαρεί την κεντρική διοίκηση, το κράτος των Αθηνών, για ψιχία. Κι ενώ η πρόκληση είναι μπροστά μας κανείς δεν έχει αντιληφθεί πόσο σημαντικός είναι ο στρατηγικός ρόλος της Περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην αυτοδιαχείριση και στην ανάπτυξη του τόπου. Μάλιστα κάποιοι για να καλύψουν την πλήρη αδυναμία τους να αναλάβουν τις αυξημένες ευθύνες από τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκό, καταφεύγουν στο απατηλό παιχνίδι προσεταιρισμού παλιοκομματικών μηχανισμών. Σαν να μην μεσολάβησε τίποτε στον τόπο, λες και είναι άμοιροι ευθυνών για την εικόνα που εμφανίζει η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας με τους 7 νομούς και τους ισχυρούς δήμους, με τη συνεχώς διογκούμενη ανεργία, την κλιμάκωση της αποβιομηχάνισης. Ούτε κάποιοι άλλοι αντιλήφθηκαν ότι τα ιδεολογικά στεγανά και οι εμμονές, εκτός από το διχασμό που προκάλεσαν στην κοινωνία, στέρησαν τον τόπο από κρίσιμες ενοποιητικές χειρονομίες και οδηγούν σε πολιτικά αδιέξοδα.

Συμμετέχω στην πρόκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας κατανοήσει το μέγεθος, τη σημασία και την αξία του θεσμού. Συμμετέχω στην πρόκληση για μια ακηδεμόνευτη από σκοπιμότητες και παράκεντρα εξουσίας αυτοδιοίκηση έχοντας μια πολιτική σκευή χρήσιμη για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αναπτυξιακής ανάτασης της Μακεδονίας. Με την εμπειρία και τη γνώση για να θεμελιώσουμε στη θέση του παρωχημένου συγκεντρωτικού μοντέλου, που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πια τις ανάγκες του κράτους και του πολίτη στον 21ο αιώνα, μια σύγχρονη διοίκηση που θα έχει ένθετα χαρακτηριστικά της τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα. Γνωρίζουμε τα εργαλεία διακυβέρνησης και έχουμε την πολιτική βούληση για να αναπτύξουμε μια διοίκηση που θα εμπιστεύεται ο πολίτης, συμπαραστάτη στον επιχειρηματία, στήριγμα στο νέο που αναζητά ευκαιρίες για δημιουργικές προτάσεις.

Ζούμε σε έναν τόπο που συγκεντρώνει εξαιρετικά πλεονεκτήματα, φυσικά και γεωστρατηγικά, που έχει το προνόμιο να διατηρεί στην καρδιά της Περιφέρειας, τη Θεσσαλονίκη, τη μοναδική ζώσα μαρτυρία του Βυζαντίου. Είμαστε κάτοικοι ενός τόπου που προβάλλει με περηφάνια την ιστορική του μνήμη, αρχαιοελληνική, προσφυγική, αλλά και τη δημιουργική συνύπαρξη με άλλες εθνοτικές ομάδες και θρησκείες. Έχουμε δίπλα μας την προοπτική της Εγνατίας της ανάπτυξης και του πολιτισμού, την πρόκληση του μεγάλου λιμανιού της Νότιο

Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε βασισμένοι στις δικές μας δυνάμεις, στο αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, στις αξιόμαχες παραγωγικές δυνάμεις της ενδοχώρας να διαμορφώσουμε ένα πρότυπο ανάπτυξης με συντεταγμένες του την ποιότητα και την καινοτομία.

Στόχος μου και μέλημά μου, είναι να προσθέσω στην πολιτική μου εμπειρία, στις προκλήσεις που διανοίγονται με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ένα οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης των εργαλείων ανάπτυξης της πιο σπουδαίας Περιφέρειας της χώρας.

Δημιουργική στάση στη πρόκληση αυτή είναι η συνειδητοποίηση της αυξημένης ευθύνης μας, σε περίοδο κρίσης, για την επιλογή του κατάλληλου τιμονιέρη στη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν δικαιολογούνται εσωστρεφείς συμπεριφορές και δογματικές εμμονές όταν αντιλαμβανόμαστε πως οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμος ρυθμιστής της αναπτυξιακής πορείας, του μέλλοντος της περιοχής.

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν πρέπει να είναι ένα ακόμη επεισόδιο στον κύκλο των χαμένων ευκαιριών για την περιοχή μας.

** Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ΔΗΜΑΡ*