

Aigialos SOS

ΤΟΥ ΚΡΙΤΩΝΑ ΑΡΣΕΝΗ*



Άλλη μία «πρωτοποριακή» ιδέα των κ.κ. Σαμαρά και Στουρνάρα για την ανάπτυξη βρήκε πρόσφατα την έκφραση της στο Ν/Σ για την «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας». Φαίνεται να συμμερίζεται η κυβέρνηση την άποψη ότι περισσότερες ξαπλώστρες, beach bar και all –inclusive ξενοδοχεία είναι το συστατικό που μας έλλειπε *«για να απελευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που παρέχει παράκτια ζώνη»* και έσπευσαν να ρυθμίσουν το ζήτημα καταθέτοντας το νομοσχέδιο-έκτρωμα ανήμερα Μεγάλη Πέμπτη, βάζοντας ένα ακόμη λιθαράκι στην ολοκλήρωση του «success story» που συντελείται από άκρη σε άκρη της χώρας.

Αλίμονο όμως, την ίδια «πρωτοποριακή» ιδέα είχαν εδώ και χρόνια οι ανταγωνιστές μας στον τουρισμό και μάλιστα την προσφέρουν σε ακόμη χαμηλότερες τιμές από εμάς! Για την «επιτυχία» της συνταγής δεν έχει παρά να ρίξει κάποιος μια ματιά στις ισπανικές ακτές, όπως έχουν διαμορφωθεί με την επέλαση της τσιμέντου την τελευταία 20ετία.

Για του λόγου το αληθές και για να μη μείνει η παραμικρή αμφιβολία για το πώς αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση και μάλιστα το Υπουργείο Οικονομικών (ούτε καν το ΥΠΕΚΑ, στο οποίο ανήκει η εν λόγω αρμοδιότητα) την προστασία του αιγιαλού, αναφέρεται στην εισήγηση του Ν/Σ *«Η οικονομική σημασία της παράκτιας ζώνης είναι τεράστια και απαιτείται να απελευθερωθούν οι τεράστιες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης που παρέχει»*. Και εξειδικεύει το νομοσχέδιο *«Έργα που εξυπηρετούν δημόσιους, κοινωφελείς, ερευνητικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, όταν η παραχώρηση κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τυγχάνουν νομιμοποίησης.»* Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Για το πόσο καταστροφικό είναι το Ν/Σ δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω ιδιαίτερα. Άλλωστε πολλά έχουν γραφτεί το τελευταίο διάστημα. Δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για το οριστικό ξεπούλημα των ακτών, δηλαδή δημόσιων κοινόχρηστων πόρων που προστατεύονται από το Σύνταγμα! Παραδίδει το σύνολο των ελληνικών ακτών σε πάσης φύσεως ιδιωτικά και «στρατηγικά» επενδυτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας πλήρως για την ανάγκη προστασίας των παράκτιων

οικοσυστημάτων, του μοναδικού αυτού κοινόκτητου πόρου, υπονομεύοντας ανοικτά το μέλλον αυτής της χώρας!

Ωστόσο ας μην εθελουφλούμε. Όλα αυτά που επιδιώκει να θεσπίσει το νέο Ν/Σ δεν είναι καινούρια, αποτελούν κομμάτι του «success story» του κ. Σαμαρά που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα το 2009 με το ανεκδιήγητο τότε χωροταξικό του τουρισμού του κ. Σουφλιά. Το σχέδιο εκποίησης όλου του θαλάσσιου μετώπου σε «στρατηγικούς επενδυτές» που ξαφνικά αποκτούν δικαιώματα «φεουδάρχη» υλοποιείται με σταθερή προσήλωση από την παρούσα κυβέρνηση, με την εκχώρηση του Αστέρα Βουλιαγμένης, του Ελληνικού, την πρόσφατη έγκριση δύο νέων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων σε Μήλο και Τζια από τον κ. Μανιάτη και «πάει λέγοντας»...

Αλλά αυτή τη φορά όμως διαφαίνεται κάτι ελπιδοφόρο στην υπόθεση. Αρχίζουν να ξυπνούν τα δημοκρατικά ανακλαστικά των πολιτών και δημιουργείται ένα κύμα αντιδράσεων που ξεκίνησε αρχικά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γιγαντώνεται. Η αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα στο [Facebook](#) έχει ξεπεράσει μέσα σε λίγες μέρες τα 10000 likes, έχει οργανωθεί [συλλογή υπογραφών για το θέμα](#), πολλά άρθρα έχουν γραφτεί και οι ευρωβουλευτές και οι βουλευτές δεχόμαστε καθημερινά εκατοντάδες mail πολιτών που ζητούν την απόσυρση του Ν/Σ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρόσφατη ψηφοφορία για την απόσυρση της απαράδεκτης νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν που θα έδινε τον έλεγχο των σπόρων αποκλειστικά στις πολυεθνικές, απέδειξε ότι αντιδρά θετικά στο δημοκρατικό έλεγχο, αφού την πρόταση καταψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών μετά από τεράστια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση ενεργών πολιτών και οργανώσεων.

Είναι ευκαιρία για το Ελληνικό Κοινοβούλιο να αποδείξει ότι αντιδρά στο δημοκρατικό έλεγχο και ακούγοντας τη βούληση των πολιτών να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων το Ν/Σ, όταν έρθει για ψήφιση στη Βουλή. Αλλά είναι ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία για τους πολίτες στις επερχόμενες εκλογές να πουν οριστικό ΟΧΙ στις πολιτικές αρπαγής της δημόσιας γης και περιουσίας που υπονομεύουν ανοικτά το μέλλον της χώρας, χαρίζοντας απροκάλυπτα δημόσιους πόρους σε «επίλεκτα» επιχειρηματικά συμφέροντα.

** Υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ*

«Βιντεοπεριοδικό Ψηφιακού Υποψηφίου»

Αναπτύσσεται με βάση
το καινοτόμο επιστημονικό μοντέλο ΔΑΠΑΠ
στο κόμβο www.eklogesonline.com
Info-Communication Research Society
Greek politics Journal

Click on