

Αλλάζουμε την Αθήνα Τώρα

ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ*



Έχει έρθει η ώρα να αλλάξει η Αθήνα. Να αφήσουμε πίσω μας μια μακρά περίοδο αποτυχημένων δημαρχιών. Να αφήσουμε πίσω μας τις εποχές που ο δήμαρχος δούλευε για τα ιδιωτικά συμφέροντα και για την προσωπική πολιτική του σταδιοδρομία, οδηγώντας την πόλη από το κακό στο χειρότερο.

Η Ανοιχτή Πόλη δεν είναι χθεσινή στα δημοτικά πράγματα. Είναι εδώ και πολλά χρόνια παρούσα τόσο στον δήμο, όσο και στα κινήματα πόλης απέναντι στα μεγάλα και τα μικρά προβλήματα. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινήματων αλληλεγγύης και πρωτοστατεί στην μάχη κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στις γειτονιές. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους μας που αναμασούν επικοινωνιακά κατασκευασμένες κοινοτοπίες, έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης και του πολιτισμού που στελεχώνουν το ψηφοδέλιό μας.

Τώρα είμαστε έτοιμοι να δοκιμαστούμε στην διοίκηση του Δήμου. Και καλούμε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να συσπειρωθούν γύρω από το πρόγραμμά μας. Γύρω από το πρόγραμμα που θα κάνει την Αθήνα πόλη της αλληλεγγύης, της συμμετοχής και της δημοκρατίας.

Ο κ. Καμίνης συμπορεύτηκε πρόθυμα με την πολιτική των Μνημονίων. Με την πολιτική που παράγει την απελπισία. Όχι για να υπερασπιστεί το συμφέρον της πόλης. Αλλά για χτίσει καλές σχέσεις με ένα καταρρέον πολιτικό κατεστημένο και να αποκτήσει την εύνοιά του. Για να διεκδικήσει μελλοντικό πολιτικό ρόλο σε ένα σκηνικό που καταρρέει. Γι αυτό χειροκρότησε τα Μνημόνια και υλοποίησε αδιαμαρτύρητα τα μέτρα που καταστρέφουν την πόλη.

Ο άλλος κυβερνητικός υποψήφιος, ο κ. Σπηλιωτόπουλος δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο για την Αθήνα. Για να συγκαλύψει την προγραμματική του ανεπάρκεια, ψαρεύει σε θολά ακροδεξιά νερά. Για κάθε πρόβλημα της πόλης, η απάντηση του κ. Σπηλιωτόπουλου είναι ο ακροδεξιός λαϊκισμός. Με το ίδιο ακριβώς κριτήριο επιλέγει τα πιο προβεβλημένα στελέχη του συνδυασμού του.

Απέναντί τους η Ανοιχτή Πόλη είναι η μόνη εναλλακτική λύση για μια ιστορική αλλαγή στην Αθήνα. Με βασική της προτεραιότητα το δικαίωμα όλων στην πόλη, που σημαίνει πρώτα από όλα βιώσιμες και φιλικές γειτονιές.

Οι ριζικές αλλαγές που χρειάζονται όμως, έχουν τρεις προϋποθέσεις: Να ιεραρχηθούν πρώτα οι ανάγκες των πολιτών σε σχέση με τις επιδιώξεις των ιδιωτικών συμφερόντων. Να υπάρξει πολιτική βούληση εκ μέρους της δημοτικής αρχής. Και να κινητοποιηθούν οι ίδιοι οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς για την περιοχή τους.

Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τα πανάκριβα φαραωνικά έργα βιτρίνας. Είναι υπόθεση μιας δημοτικής αρχής που ιεραρχεί τις ανθρώπινες ανάγκες πάνω από τα ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα. Μιας δημοτικής αρχής που θα εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους στον σχεδιασμό και την λήψη των αποφάσεων, μέσα από οργανωμένες συμμετοχικές διαδικασίες. Που θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις της αλληλεγγύης απέναντι στην κοινωνική κρίση, και θα απελευθερώσει το τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο της πόλης.

Μια τέτοια δημοτική αρχή θα είναι η Ανοιχτή Πόλη. Για να κάνουμε την Αθήνα πόλη της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας και της συμμετοχής. Πόλη φιλική και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της.

Η μεγάλη αλλαγή είναι στο χέρι μας, Και η ώρα είναι τώρα.

Ούτε μια μέρα χαμένη. Αλλάζουμε την Αθήνα τώρα!

** Υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας,
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΟΛΗ*

«Βιντεοπεριοδικό Ψηφιακού Υποψηφίου»

*Αναπτύσσεται με βάση
το καινοτόμο επιστημονικό μοντέλο ΔΑΠΑΠ
στο κόμβο www.eklogesonline.com
Info-Communication Research Society
Greek politics Journal*

[Click on](#)